# Parashas Toldos

### Your Sweet Voice

"The voice is that of Yaakov, but the hands are those of Eisav" (Bereshis 27:22). The Medrash Rabba (65:20) relates the following event. Rebbe Abba Bar Kahana said that there never arose philosophers in the world like Bilaam Ben Beor and Avnemus Hagardi. All of the star worshippers came together to ask them. "How can we harm this nation (Israel)?" They replied, "Go around to their shuls and bottei medrashim (study halls). If you hear children's voices learning Torah, then you cannot harm this nation. Their father (Yitzchak) promised them when he said, 'The voice is that of Yaakov.' When the voice of Yaakov is heard in shul, Eisav's hands are not his. If not, 'The hands are those of Eisav,' and you can harm them."

"And Rivkah loved Yaakov" (Bereshis 25:28). Why? The Medrash explains. The more that she heard Yaakov's voice learning Torah, the more she loved him.

#### Kinderlach . . .

We want to hear your sweet voices learning Torah. Look at what learning Torah can accomplish! It can protect the Jewish people. It also makes us beloved. Just like Yaakov's Torah learning increased Rivkah's love for him, so too our learning increases Hashem's love for us. This is a time when enemies are threatening the Jewish people. We need protection. Learn Torah! Yitzchak Avinu promises that this will protect us. It will also make us beloved. How can Hashem let any harm come to the people that He loves? May Hashem protect us all and bring Moshiach speedily in our days.

# Together in the End

come mightier that we!" (Bereshis 26:16). Thus Yitzchak Avinu became the first Jew to be exiled from a strange land. Rav Zalman Sorotzkin explains that this expulsion defied all logic. The Jews had not become too numerous – there was only one! They were not "milking" the economy of the country. Quite the opposite! The land of Gerar prospered during the time that Yitzchak Avinu lived there. He

taught them better farming techniques. He gave masser (one-tenth of his crops) as tsedaka to the poor people of the land, and they gained directly from his prosperity. A tsaddik always benefits those around him. However, it did not help him. He was a Jew, and his status in golus (exile) in the eyes of the nations must be poor and downtrodden. When he begins to prosper, he hears the words, "Go

away from us!" This became the pattern of the Jews in golus.

Another episode in the parasha relates to the two Bottei Mikdashim and the subsequent golus. Yitzchak's servants dug a well. The herdsmen of Gerar contested its' ownership, and they called the well "Esek." They proceeded to dig another well that was also contested, and they named it "Sitnah." Finally, they dug a supported well and named it

third, uncontested well and named it "Rechovot." The Ramban explains that the wells represent the "wellsprings of living waters" - the three Bottei Mikdashim. The first one was called "Esek" because there many struggles between the kings of Israel and Yehuda over the control of the Beis HaMikdash until it was finally destroyed. The second was called "Sitnah" after the sinas chinam (baseless hatred) that was rampant in all Klal Yisrael. This caused its' destruction, and prevents its' rebuilding to this very day. The third well is the third Beis HaMikdash, may it be rebuilt speedily in our days. There will be no contention over it, as there was none over the third well. Our part in the rebuilding it is to wipe out the sinas chinam that destroyed the second Beis HaMikdash and is preventing the third one from being rebuilt.

#### Kinderlach . . .

We anticipate the rebuilding of the Beis HaMikdash. We pray for it three times each day. We have suffered so long in this bitter golus. Just as our forefather Yitzchak was exiled, so too the nations have exiled us from practically every continent on earth. When will it end? We can do our part in rebuilding the Beis HaMikdash by overcoming sinas chinam. Give in to the other person. Give him the benefit of the doubt. Understand him. Sympathize with him. Have rachmonus (mercy) on him. Build the Beis HaMikdash speedily and in our days, amen.

# In Order To Pray

"And Yitzchak entreated (prayed many times to) Hashem for his wife, because she was barren (had no children)" (Bereshis 25:21). This verse appears to be written in the wrong order. It should say that Yitzchak's wife was barren, therefore he prayed to Hashem. Rabbeinu Bechaye has a deep insight on this verse. What is the cause and what is the effect? We might think that Hashem had His reasons for making Rivkah barren, and Yitzchak prayed to change that. Rabbeinu Bechaye explains quite the opposite. Hashem wanted Yitzchak's prayers. Therefore, He made Rivkah barren. The prayers were the reason for her childlessness, and not the other way around.

he verse uses the word vayater (prayed many times) to describe Yitzchak's prayer. Rav Shimshon Pincus, in his sefer Shaarim Bi'Tefillah explains that prayer has many forms, and itur (repetition) is one of them. Hashem is different from mortal man. When you want something from a man, you make a request. If he refuses, you try again. Be careful, however. If you ask too much, he will lose his patience and you will never get what you want. When you do receive what you want, you stop asking. The whole point of the request was only to receive the thing. Hashem has a different set of priorities. He wants your prayers. He could give you everything that you need, no problem. However, you might ignore Him, chas veshalom (Heaven forbid). Therefore, He creates a need, which you must ask Him to fulfill. The more that you ask Him, the happier He is. You cannot become a nudnik with Hashem. Pray to Him again, and again, and again. That is the point of it all.

#### Kinderlach . . .

We all have many things to ask for. Health, wealth, safety, peace, success in Torah, a good spouse, children, the list is endless. Why do we have so many things to pray for? Because Hashem wants our tefillos (prayers). These are days when we are being called upon to pray even more. What a golden opportunity to make Hashem happy. Every time that you pray, keep this in mind. Hashem wants to hear what you have to say. He is happy that you are turning to him. Concentrate on what you are saying, and pour your heart out to him. Again, and again, and again.

### פרשת תולדות

בדיוק מה שהוא רוצה.

## הקול המתוק **של**כם

"הקול קול יעקב והידים ידי עשו" (בראשית כ"ז, כ"ב). במדרש רבה (ס"ה, כ') כתוב: "אמר ר' אבא בר כהנא, 'לא עמדו פילוסופין בעולם כבלעם בן בעור וכאבנימוס הגרדי'. נתכנסו כל עובדי כוכבים אצלו, אמרו לו, 'תאמר שאנו יכולים להזדווג לאומה זו?' (כיצד יכולים אנו לפגוע בהם?) אמר להם, 'לכו וחזרו על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות שלהן ואם מצאתם שם תינוקות מצפצפין בקולן (לומדים תורה) אין אתם יכולים להזדווג להם (לפגוע בהם), שכך הבטיחן אביהם ואמר להם, הקול קול יעקב.. בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות, אין הידים ידי עשו (שאינן שולטות). ואם לאו, הידים ידי עשו. אתם יכולים להם".

"ורבקה אוהבת את יעקב" (בראשית כ"ה, כ"ח). מדוע? מסביר המדרש, ככל ששמעה את קולו של יעקב הלומד תורה, אהבה אותו יותר.

ילדים יקרים . . .

אנחנו רוצים לשמוע את הקול המתוק שלכם כשאתם לומדים תורה. ראו מה אפשר להשיג באמצעות לימוד התורה! זה יכול להגן על עם ישראל. זה גם גורם שנהיה אהובים. בדיוק כמו שלימוד התורה של יעקב הגביר את אהבתה של רבקה אליו, כך גם הלימוד שלנו מגביר את אהבת ה' אותנו. בזמנים אלו, אויבים מאיימים על עם ישראל. אנו זקוקים להגנה. למדו תורה! יצחק אבינו מבטיח שזה יגן עלינו, ויגרום שנהיה אהובים. היתכן שה' יתן שיקרה משהו רע לעם שהוא אוהב? שמכה שה' ישמור על כולנו ויביא את משיח צדקנו במהרה בימינו.

### כדי שנתפלל

"וועתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה הוא" (בראשית כ"ה,

כ"א). נראה שסדר הדברים בפסוק זה אינו נכון. קודם היה צריך להיות כתוב שאשת יצחק היתה עקרה, ומשום כך הוא התפלל לה'. לרבינו בחיי יש הסבר עמוק לפסוק זה. מהי הסיבה ומהי התוצאה? היינו חושבים שלה' היו סיבות לעשות את רבקה עקרה, ויצחק התפלל כדי לשנות גזרה זו. רבנו בחיי מסביר שזה היה בדיוק להפך. ה' רצה את תפילותיו של יצחק, ומשום כך עשה את רבקה עקרה. התפילות היו הסיבה לעקרות

התורה משתמשת במלה "ויעתר" כדי לתאר את תפילתו של יצחק. ר' שמשון פינקוס שליט"א, בספרו "שערים בתפילה", מסביר שלתפילה יש צורות רבות ואחת מהן הינה "עיתור". מידתו של הקב"ה אינה כמידת בשר ודם. אם רוצים משהו מבשר ודם, מבקשים זאת. אם הוא מסרב, מבקשים שוב, אולם צריך להזהר. אם נבקש יותר מדי הוא עלול לאבד את סבלנותו ואז לעולם לא מם נבקש יותר מדי הוא עלול לאבד את מה שבקשנו מפסיקים נקבל את מה שרצינו. אצל לבקש. כל ענין הבקשה היה רק כדי לקבל את מה שרצינו. אצל לבקש. כל ענין הבקשה היה רק כדי לקבל את מה שרצינו. הוא יכול לתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים בלי שום בעיות, אולם יתכן שחס ושלום אנחנו נתעלם ממנו. משום כך הוא יוצר חסר כלשהו ואז אנחנו חייבים לבקש ממנו למלא אותו. ככל שאנחנו מבקשים ממנו יותר, אנחנו משמחים אותו יותר. אין חשש שנהפוך מ"נוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה

#### ילדים יקרים . . .

לכולנו יש הרבה מה לבקש. בריאות, עושר, בטחון, שלום, הצלחה לכולנו יש הרבה מה לבקש. בריאות, עושר, בטחון, שלום, הצלחה בלימוד התורה, בן זוג טוב, ילדים, והרשימה אינסופית. מדוע יש כל כך הרבה דברים עליהם עלינו להתפלל? משום שה' רוצה את התפילות שלנו. בימים אלו נדרשת מאתנו תפילה רבה עוד יותר. איזו הזדמנות נפלאה לשמח את ה'. חשבו על כך כל פעם שאתם מתפללים. ה' רוצה לשמוע מה יש לכם לומר. הוא שמח כאשר אתם פונים אליו. התרכזו במה שאתם אומרים ושפכו את לבכם לפניו. פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.

## יחד כל הדרך

"לך מעמנו כי עצמת מעימנו מאוד!" (בראשית כ"ו, ט"ז). כך היה יצחק אבינו ליהודי הראשון שגורש מארץ זרה. הרב זלמן סורוצקין מסביר שגירוש זה היה בניגוד לכל הגיון. בני ביתו של יצחק לא היו מסביר שגירוש זה היה רק יצחק בעצמו! והוא ועבדיו לא ניצלו את כלכלת המקום. להיפך – ארץ גרר שגשגה בזמן שהותו של יצחק אבינו בה. הוא לימד אותם כיצד לעבד את האדמה טוב יותר. הוא הפריש מעשר מכל יבולו לעניי המקום, כך שהם הרוויחו ישירות מעושרו - צדיק תמיד תורם לאלה שסביבו. אך כל זה לא עזר. הוא היה יהודי בגלות, ולדעת העמים עליו להיות עני ונרדף. כאשר יהודי מתחיל לשגשג בגלות, הוא שומע את המלים "לך מעמנו!". וכך הם פני הדברים בכל הגלויות שלשם הגיעו היהודים.

עוד סיפור בפרשה מתייחס לשני בתי המקדש ולגלות שבאה בעקבותיהם. עבדי יצחק חפרו באר. רועי גרר טענו לבעלות על הבאר, ולבסוף קראו לבאר "עשק". עבדי יצחק המשיכו וחפרו עוד

באר, ושוב רבו עליה עם רועי גרר, ונקרא שמה "שטנה".
לבסוף חפרו באר שלישית, שעליה לא רבו, ונקרא
שמה "רחובות". הרמב"ן מפרש שהבארות
מייצגים "בארות מים חיים" – שלושת בתי
המקדש. הראשון כונה "עשק", בגלל המאבקים
הרבים שבין מלכי יהודה וישראל על השליטה בו,
עד שהוא לבסוף נחרב. השני כונה "שטנה" על
שם שנאת החינם שהיתה נפוצה אז בכלל
ישראל. שנאה זו גרמה לחורבנו של המקדש,
ומונעת את בניינה מחדש עד היום הזה.
הבאר השלישית היא בית המקדש
השלישי, שיבנה במהרה בימינו. על
בית מקדש זה לא יהיה שום ריב, כפי
שלא היה על הבאר השלישית. אם ברצוננו

לראות בבניינו, עלינו לבטל את שנאת החינם שהחריב את בית המקדש השני ומונעת מבית המקדש השלישי מלהיבנות.

ילדים יקרים . . .

אנו מצפים לבניין בית המקדש, ומתפללים על כך שלוש פעמים ביום. סבלנו כה הרבה בגלות המרה הזאת. כמו שיצחק אבינו גורש ממקום למקום, כך העמים גירשו אותנו כמעט מכל יבשת על פני האדמה. מתי יסתיים הסבל? אנו יכולים לתרום את חלקנו בכך שנתגבר על שנאת חינם. נוותר לזולת, נלמד עליו זכות, נבין אותו, נשתתף בצערו, נרחם עליו. הבה נתרום לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.