kinder Torah.

The Thirsty Fish

"Avi, are you still looking at those fish?"

"Yes, Imma. I can watch the fish tank for hours."

"Did you ever notice that the fish are always opening and closing their mouths, swallowing the water?"

"Yes I did Imma. Why is that?"

"Rav Simcha Wasserman zt"l learned an important lesson from the fish, Avi. Although they live in the water, they are still swallowing water all of the time. Don't they ever have enough? No. Hashem's holy Torah is often compared to water. Just as water flows to the lowest place, so to Torah goes to the lowest people - those who humble themselves. The Jewish people are like fish when it comes to the 'water' of Torah. Although they are immersed in Torah learning, nonetheless, they can never get enough of it. They continue learning on the bus, while waiting in line at the bank, early morning, late at night. They are always looking for another shiur, another opportunity to be inspired."

"Imma, that's great! I want to be like Rav Wasserman's fish, and 'drink in' all of the Torah that I can!"

Kinderlach . . .

Shavuos is coming; our celebration of the giving of the Torah. This is your chance to show yourself and Hashem how "thirsty" you are to hear His words. "Drink in" all of the Torah that you can this Shavuos. Hashem is ready to give you a whole "ocean" of Torah. If you are thirsty enough, you can drink the whole thing.

Your Talmidim . . . Your Children

What a beautiful day for a walk in the park, Abba."

"I am enjoying it very much, Chaim."

"Look at that big family Abba. They must have at least fifteen children."

"It is a beautiful sight to see a family that is so blessed. We have to thank Hashem for the merit to behold His wonders of creation."

"Abba, every day I pray to Hashem that I will have a big family."

"How big, Chaim?"

"At least ten children."

"Why such a small request, Chaim? If you are already asking the Almighty for His blessing, set your sights high. Ask for something big."

"Fifteen children?"

"Bigger."

"Twenty? That is almost an open miracle."

"Ask for thousands of children, Chaim."

Chaim is a bit surprised.

"Abba how is it possible for one person to have so many children? Are we permitted to ask Hashem for something that is completely above the laws of nature?"

"It is not above the laws of nature, Chaim. There are several people in the world today that have more than a thousand children."



confused, Abba. I never heard of such a thing. Who are these people and how did they have so many children?"

"They are our Rabbonim, the great teachers of Torah of our generation."

"I still do not understand, Abba. Our Rabbonim may have many talmidim (students), but their families are no bigger than normal."

"The answer to your question is in this week's parasha, Chaim. The Torah states, 'These are the offspring of Aaron and Moshe . . . These are the names of the sons of Aaron: Nadav the first-born, and Avihu, Elazar, and Ithamar' (Bamidbar 3:1,2). Rashi asks the following question: the Torah declares that these are the offspring of Moshe and Aharon, yet it only mentions the sons of Aharon. Why are the sons of Aharon also called the descendants of Moshe? The Gemora (Sanhedrin 19b) answers this question. 'Anyone who teaches Torah to his friend's son is considered as if he (the teacher) fathered that son."

"That is astounding, Abba. It is still very difficult to understand. The father's attachment to the son is unique. He is one of the partners in the creation of the child. He gives him life. How can the Rebbe duplicate that relationship?"

"That is an excellent question, Chaim. The Torah Temima delves into this subject. He explains that before a man learns Torah, he is rough and very simple. After he learns, he becomes like a new being. Therefore, the one who taught him Torah

helped create this new being, just as a father helps create a child. The Maharsha, in his commentary on the Gemora (Sanhedrin 99b) relates a similar idea. Before a man is familiar with the ways of Torah, he is no more than a sophisticated animal. We say this every morning in our prayers. 'The superiority of man over the beast is nil.' However, when he learns the ways of Torah, he changes. He becomes a human being – the pinnacle and purpose of the entire creation! Therefore, the one who taught him Torah gave him his very humanity!"

"Wow, Abba! I really understand. The Rebbe, who has thirty talmidim in the class, really has thirty sons. The Rosh Yeshiva who has two hundred talmidim in the Yeshiva really has two hundred sons. The venerable Rosh Yeshiva, who has become an *Odom Godol* (great Torah leader), has taught thousands of talmidim over the course of his life. He has thousands of sons!"

"Exactly, Chaim."

"I want to have a very, very large family, Abba. I want to be a very big Talmid Chochom – a teacher of Torah to many talmidim. I want to teach Torah for many, many years and have a very big family of thousands and thousands of talmidim. That is my ambition in life." "May Hashem fulfill your request Chaim!"

Kinderlach . . .

Before a person learns Torah, he can hardly be called a person. He can walk and talk, however, he is only interested in satisfying his lowly desires for riches and honor. Once he begins learning the ways of Hashem and His Torah, he sees a different path. He develops rachmonus (mercy). He becomes tsnuah (modest). He does acts of chessed (kindness) for others. He develops his mind to understand Hashem's Torah and His world. He knows how to think clearly and properly. His knowledge of the halacha guides his actions in all areas of life. He literally becomes 'tsuras ho'odom' - the image of a person – as Hashem intended him to be. The ones who taught this man Torah helped create this tsuras ho'odom. Just as his father participated in his physical creation, so too his Rebbe participates in the creation of his elevated neshama (soul). Kinderlach, learn Torah well and elevate vour neshama. Learn it well enough to teach. Then teach others Torah. You will be like a father to them. The more talmidim that you teach, the more children you will have. Hashem should bless you all with very, very big families!

מת הדת לבנר

תלמידים כבנים

"איזה יום יפה היום לטיול בגְן הציבורי, אבא."

"אני אכן נהנה מאוד מהטיול, חיים."

"הבט במשפחה הגדולה הזו, אבא. נראה שיש להם לפחות חמישה עשר ילדים."

"נפלא לראות משפחה שהתברכה עד כדי כך. עלינו להודות לה' על הזכות לחזות בנפלאות הבורא."

"אבא, כל יום אני מתפלל לה' שתהיה לי משפחה גדולה."

"וכמה ילדים אתה רוצה, חיים?"

"לפחות עשרה."

"מדוע כל כך מעט, חיים? אם אתה כבר מבקש משהו מהקב"ה, בקש 'עד השמיים'! בקש בקשה גדולה ככל האפשר!"

"חמישה עשר ילדים?" "עוד יותר!"

"עשרים? הרי זה כמעט נס גלוי."

"בקש אלפי ילדים."

חיים מופתע מעט.

יותר מאלף

ילדים."

כעת"

"אבא, איך יתכן שיהיו לאדם אחד כה הרבה ילדים? האם מותר שהוא לנו לבקש מה' מעל חוקי הטבע?" לגמרי לחוקי אין זה מעל" חיים. יש הטבע, אנשים כמה בעולם כיום שיש להם

תמה, אבא. אף פעם לא שמעתי על דבר כזה. מי הם האנשים האלה, ואיך יש להם כה הרבה ילדים?"

"הם הרבנים שלנו, גדולי התורה שבדורנו."

"עדיין אינני מבין, [']אבא. ייתכן שלרבנים יש הרבה תלמידים, אך המשפחות שלהן אינן יותר גדולות מהרגיל."

"התשובה לתמיהתך נמצאת בפרשת השבוע הזה, חיים. נאמר בפרשה: 'ואלה תולדות אהרן ומשה... ואלה שמות בני אהרון: הבכור נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר" (במדבר ג', א'-ב'). ושואל רש"י: התורה אומרת שאלה 'תולדות' (צאצאי) משה ואהרן, אך רק בני אהרן מוזכרים פה. מדוע נקראים בניו של אהרן תולדותיו של משה? הגמרא (סנהדרין י"ט, ב') עונה על שאלה זו: 'כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו'."

"מדהים, אבא. ועדיין קשה לי מאוד להבין את הדברים. הקשר בין אב לבנו הוא מיוחד במינו. הרי האב הוא אחד מהשותפים בבריאתו של הבן. הוא מעניק לו חיים. כיצד אפשר להשוות יחסי מורה-תלמיד ליחסי אב ובנו?"

"שאלה מצויינת, חיים. בעל ה'תורה תמימה' עוסק בנושא זה. הוא מסביר שלפני שאדם לומד תורה, הוא אדם גס והמוני, ולאחר שהוא לומד, הוא נעשה כמו בריה חדשה. ולפיכך, מי שלימדו תורה עזר ליצור בריה חדשה זו, בדומה לאב שמסייע בבריאת בנו.

המהרש"א בפירושו לגמרא (סנהדרין צ"ט ע"ב) אומר רעיון דומה. לפני שאדם יודע את התורה, הוא איננו יותר מאשר בעל חיים מפותח במיוחד, כמו שאנו אומרים בתפילותינו יום-יום, 'ומותר האדם מן הבהמה אַין.' אך כאשר הוא לומד את דרכי התורה, הוא משתנה. הוא נעשה לבן אדם – לנזר ותכלית הבריאה כולה! ולפיכך, מי שלימדו תורה העניק לו את תוארו כאדם!"

"כעת אני מבין באמת. רֶבָּה שיש לו שלושים תלמידים בכיתתו, יש לו בעצם שלושים בנים. ולראש ישיבה שיש בישיבתו מאתיים תלמידים – יש מאתיים בנים. וראש ישיבה שהגיע לגיל זיקנה ושיבה, והוא כבר אדם גדול, הספיק במשך חייו ללמד אלפי תלמידים – יש לו אלפי בנים!"

"בדיוק כך, חיים."

"אני רוצה משפחה מאוד-מאוד-מאוד גדולה, אבא. אני רוצה להיות תלמיד חכם עצום – וללמד תלמידים רבים. אני רוצה ללמד תורה שנים רבות, ולהיות אב למשפחה בעלת עשרות אלפי תלמידים. זוהי שאיפתי בחיים."

"יהי רצון שה' ימלא את משאלתך, חיים!"

ילדים יקרים . . .

לפני שאדם לומד תורה, כמעט שאי אפשר לקרוא לו אדם. הוא
יכול ללכת ולדבר וכן הלאה, אך הוא מעוניין רק בסיפוק תאוותיו
הגשמיות לעושר וכבוד. כאשר הוא מתחיל ללמוד את דרכי ה' ואת
תורתו, דרכו משתנה. הוא מפתח רחמנות. הוא נעשה צנוע. הוא
עושה מעשי חסד לאחרים. הוא מפתח את מוחו כדי להבין את
תורת ה' ואת עולמו. הוא יודע כיצד לחשוב בבהירות ובצורה ישרה.
ההלכות שלמד מכוונות את פעולותיו בכל תחומי החיים. הוא
נעשה ממש 'צורת האדם' – כפי שה' התכוון שיהיה. אלה שלימדו
אותו תורה עזרו ליצור 'צורת אדם' זה. בדיוק כמו שאביו השתתף
ביצירת גופו, כך רבו ומורו השתתף ביצירת נשמתו המרוממת.
ילדים יקרים, לימדו תורה היטב ורוממו את נשמתכם. לימדו את
התורה היטב כדי שתוכלו גם ללמדה לאחרים. וכאשר תלמדו
אותה לאחרים, תהיו כמו אבות לתלמידים אלה. וככל שתלמדו
יותר תלמידים, כך יהיו לכם יותר בנים. יהי רצון שה' יברך אתכם

הדגים הצמאים

"אברימי, האם אתה עדיין מתבונן בדגים האלה?" "כן, אמא. אני יכול לשבת ולהביט באקווריום למשך שעות רבות." "ישרה לב בעם עובדיים במדי בינונים למשך שעות רבות."

"שמת לב פעם שהדגים תמיד פותחים וסוגרים את פיותיהם, ובולעים מים בכל פעם?"

"?כן, אמא. מדוע הם עושים זאת"

"הרב שמחה וסרמן זצ"ל למד לקח חשוב מהדגים, אברימי. אף על פי שהם חיים בתוך המים, הם עדיין בולעים מים כל הזמן. האם אין הם באים אי פעם על סיפוקם? לא. התורה הקדושה נמשלת למים. כמו שמים זורמים למקום הנמוך ביותר, כך התורה ניתנת לאנשים הנמוכים ביותר – לאלה שמנמיכים את עצמם. עם ישראל הוא כמו דג במים – במימה של תורה. אף על פי שהיהודים שקועים בלימוד תורה, בכל זאת, אין הם יכולים להשביע את תאוותם ללימוד. הם ממשיכים ללמוד באוטובוס, בהמתנה בבנק, השכם בבוקר ומאוחר בלילה. הם תמיד מחפשים עוד שיעור, עוד הזדמנות ללמוד."

"אמא, זה נפלא! אני רוצה להיות כמו הדגים של הרב וסרמן, ו'לשתות' כמה שיותר תורה!"

ילדים יקרים . . .

חג השבועות מתקרב; חג מתן תורה. זוהי ההזדמנות להראות לעצמכם ולה' כמה צמאים אתם לשמוע את דבריו. 'שתו' כמה שיותר תורה בחג השבועות. ה' מוכן לתת לכם ים שלם ממנה. ואם תהיו צמאים מספיק, תוכלו לשתות את כולה. באמת